

institute of neurocognitivism

[www.neurocognitivism.com](http://www.neurocognitivism.com)



# HET PLEZIER VAN HET MOMENT

*de filosoof*



Voor de filosoof, optimist en epicurist, komt alles uiteindelijk wel goed.

Optimistisch, soms bij het zorgeloze af, ziet de filosoof de dingen van de zonnige kant, en hij kan vrij makkelijk afstand nemen van de kleine problemen en het gedoe van het dagelijkse leven. In het algemeen denkt hij dat de dingen uiteindelijk wel terecht komen. Hij kan soepel zijn, zich aanpassen en dedramatiseren om authenticiteit en rust terug te vinden, twee waarden die hem na aan het hart liggen.

Geduld, rust, openheid en gevoel voor consensus behoren ook tot zijn sterke punten. Velen zien hem als iemand om zich bij op te laden, door zijn goede en communicatieve humeur, zijn vermogen om ergens 'een goede sfeer' te brengen, zijn talenten als gastheer, psycholoog of teammanager.

Van zijn imago ligt hij zelden wakker, en hij houdt van eenvoud in het sociale verkeer, dus van oprechte vriendschap, en van alles wat met de natuur te maken heeft, ook streekproducten.



Bij ons eet iedereen waar hij zin in heeft.  
Bedien je, de koelkast staat hier!



Je eigen ritme volgen (cool)



Vakantie

de filosoof  
Gezellig

empathie

Interieur

Hout  
Steen



Eclectisch, authentiek en luchtig  
Natuurlijke materialen

natuur



Auto

Eenvoudig, praktisch,  
robust

authenticiteit

Inspirerende personen

Nelson Mandela, Yannick Noah,  
Michelle Bernier, Felix Timmermans

Natuurlijk, ligt niet wakker van zijn imago

Mitnodigin restaurant

Spontaan



Bureau (over)vol persoonlijke spullen...

Lievelingsfilms:

Eat Pray Love  
L'ours, Into the Wild, Dances  
with Wolves, Little Buddha

relax



Met natuurlijke materie werken, met de natuur, de elementen, dieren... zonder druk

positieve ingesteldheid

huis



Gezellig  
Natuurlijke omgeving

Vrije tijd



Epicurisme en van het nu genieten



«Hoi Pat,  
bn bij Louis,  
kom je ook?  
tot zo»

g op  
t



Restaurant met op het menu lekkere streekproducten in een eenvoudige bereiding.

Lekker eten



Streekgerechten

bespiegelingen



- De positieve kant van gebeurtenissen zien, het leven langs de zonnige kant bekijken.
- Relativeren, gebeurtenissen in perspectief zetten, rustig blijven wat er ook gebeurt.
- In contact met de natuur leven, haar beschouwen, het leven respecteren.
- Hartelijk, begrijpend en empathisch zijn.



- Overdrijven, dramatiseren, komedie spelen.
- Onder druk handelen, strenge eisen die je absoluut moet vervullen opgelegd krijgen of ze jezelf opleggen.
- Je intieme gevoelens verbergen, niet authentiek zijn.
- Wantrouwig zijn.





# HET PLEZIER VAN HET MOMENT

*de filosoof*



Hartelijk, gezellig, spontaan.  
Erg ontspannen look, weinig  
bezorgd om zijn/haar imago.



Epicuristisch, geniet graag van  
het leven en van wat de natuur  
schenkt.



Beschouwend, respectvol, dicht bij  
de natuur en het authentieke