

institute of neurocognitivism

[www.neurocognitivism.com](http://www.neurocognitivism.com)



De solidaire  
**HET PLEZIER**  
**NUTTIG**  
te zijn



ulp bieden aan wie dat het meest nodig heeft



In alle nederigheid





De solidaire heeft oog voor het leed of het geluk van anderen, hij staat altijd klaar om iemand een dienst te bewijzen

Hij heeft de neiging zich in te zetten voor concrete of anonieme hulp aan de minstbedeelden en besteedt daar veel tijd aan zonder iets anders terug te verwachten dan de verlichting van hun leed. Voert onbewogen de taken uit die anderen lastig of sociaal weinig gewaardeerd vinden. Voor hem zijn ze dat niet. In zijn nederigheid dicht hij zichzelf weinig importantie toe en offert zichzelf makkelijk op, hij dialogueert open en aandachtig.

Hij is heel tolerant en ziet veel door de vingers, maar voor zichzelf is hij veeleisend en hij verwijt zichzelf wel eens dat hij niet genoeg doet. Zijn daden boeten soms wat aan efficiëntie in door de urgentie van het moment. Zeer weinig gevoelig voor esthetiek, verraaft hij in zijn eenvoudige smaak zijn zucht naar het onontbeerlijke.

Is op zijn gemak in repetitief werk, houdt aan de notie van openbare dienstverlening en bloeit op in sociaal en humanitair werk, het onderwijs, hulp aan ouderen, aan verlatenen van allerlei aard.



# de solidaire



«Samen, voor een rechtvaardigere wereld zonder uitstluiting.»



Vrije tijd



«Gevangenisbezoeker, vrijwilliger in een kledingdepot en -verdeelcentrum... mijn vrije tijd is maar een druppel in de oceaan, maar ik zet hem graag in ten dienste van anderen.»

# altruïsme



Het strikt noodzakelijke. Eenvoudige kleren met verschillende stijlen, tweedehands en/of van een mindere kwaliteit, wat versleten, soms zelfs oncomfortabel. Want waaroe dient comfort?»



«Een helpende hand bieden waar anderen gewoon voorbijlopen. Geen dank nodig. Dat is wel het minste.»

Beroep



Een beroep in de hulpverlening aan hen die dat het meest nodig hebben, met een sociale roeping.

# (sociaal) engagement



## Huis



Alleen wat echt nodig is om te leven, recupspullen en geen nutteloze uitgaven. Er is altijd plaats om een behoeftige onderdak te geven.

«Ik woon in een bescheiden huis, sober bemeubeld, in een kansarme wijk. Mijn deur staat altijd open.»



## Eten



Pretentieloos voedsaam eten, dat in alle eenvoud gedeeld wordt.



# bescheidenheid

## Vakantie



«Kamperen geeft je de kans anderen te ontmoeden, te helpen, samen te leven zonder poespas.»

## Mijn bureau



«Altijd overhoop. Ik heb niet veel tijd voor futiliteiten als opruimen.»



Auto van een lagere klasse, vaak geblutst of oud (wegens niet geïnteresseerd in comfort), maar noodzakelijk om de minderbedeelden te helpen.

## Uitnodiging



Een eenvoudig restaurant, gewoon eten en daarbij te luisteren en troosten.

Zien we elkaar om 13u bij Louis? Lies zal er ook zijn want ze heeft het wat moeilijk momenteel.

## Lievelingsfilms

Rosetta, De rouille et d'os, City of joy, Des hommes et des dieux, 12years a slave

## Favoriete persoonlijkheden

Pater Damiaan, Abbé Pierre, Kofi Annan, Pepe Mujica, Guy Gilbert, Bernadette Chirac